

IN BEDRIJF

De Westelijke Mijnstreek kent veel bijzondere bedrijven. Wekelijks licht de redactie er een uit. Vandaag: drankhandel Cuba Sittard, importeur van Pötje.

„Ik liep daar als kleinduimpje rond op de brouwerijbeurs in Neurenberg. Daar liep Harry Kusters tussen de Heinekens en Millers.”

‘Heineken begon ook klein’

Naam: Cuba Sittard
Waar: Sittard
Eigenaar: Harry Kusters
Sinds: 1930
Personeel: 2 vast, 25 parttime

door Erwin Schmidt

Wie er niet bekend is zou haast voorbij rijden aan Cuba Sittard. De drankhandel zit op een onlogische plek, in een woonwijk aan de Geueweg. De huiskamer van een woning is tot slijterij omgevormd. Pas achter het huis wordt de loods zichtbaar, het kloppend hart van het bedrijf dat hier in 1930 werd gevestigd.

„De bierkelder heeft in de Tweede Wereldoorlog nog als schuilkel-der gediend voor de hele buurt”, verhaalt de 74-jarige Harry Kusters. Samen met zijn vrouw is hij nog steeds in het bedrijf actief. „Werken wordt pas leuk als het niet meer hoeft”, grijnst hij. „Nee, dit is geen werk, het is mijn hobby. Waarom zou ik stoppen?”

Inmiddels runt zijn zoon, die ook Harry Kusters heet, de zaak. „De drankhandel is altijd met zijn tijd meegegroeid”, legt de jonge Kusters (48) uit. In 1930 bouwde pa Kusters met hulp van zijn schoonvader Jan Louis Willems voor 8000 gulden het pand aan de Geueweg. Er werd bier van de Zuid Hollandse Bierbrouwerij gebotteld. Ook de verkoop van limonade was ‘hot’ onder de naam PHK. In de oorlog werd surrogaatlimonade gemaakt. Na de oorlog wonnen vruchtensappen aan populariteit en koos Kusters senior de exotische merknaam Cuba voor zijn limonade.

Maar in de jaren zestig liep de limonadehandel vast. „Je kreeg toen bedrijven als Herschi erbij. Toen zijn we Grolsch-dealer geworden en hebben we ons op de horeca gericht”, zegt zoon Kusters. Toen de brouwers zelf greep kregen op de horeca, schakelde Cuba Sittard over op levering aan het partycircuit. En in 2004 werd Kusters op-



Van fust tot bierflesje, Harry Kusters timmert aan de weg met zijn eigen biermerk Pötje.

foto Rob Oostwegel

nieuw gedwongen andere wegen te gaan bewandelen. Plots is hij eigenaar van een eigen biermerk ‘Pötje’. „Dat is nooit de bedoeling geweest, maar ik ben erin gerold”, vertelt de 48-jarige.

In november 2003 kwam brouwer Grolsch met de mededeling niet langer kleine bierfusten te leveren, die vooral op feestjes populair zijn; partyfusten van 12,5 liter. „Die verkocht ik zo’n vijfhonderd per jaar. Ik heb toen tegen Grolsch gezegd er zelf wel mee door te gaan.”

Pure bluf, geeft hij toe. Kusters had elf weken voordat de levering

van Grolsch zou stoppen. Stomtoevallig nodigde een Duitse relatie Kusters die week uit om naar een grote internationale brouwerijbeurs te komen in Neurenberg. „Ik zei dat ik zou komen, als hij me aan een brouwer zou helpen die de partyfusten voor me wilde vullen.”

„En daar liep ik als klein Duimpje over die beurs. Harry Kusters tussen de Heinekens en Millers”, zegt Kusters. Hij kwam in contact met een brouwerij in het Duitse Oelde, waar de familie Pott sinds 1769 bier produceert. „Ik had nog nooit van Pott’s gehoord. Terwijl de brouwe-

rij qua omvang net zo groot is als hier Alfa. Maar in Duitsland heb je wel 1300 kleine brouwers.”

Kusters dacht hier zijn partyfusten te kunnen laten vullen, maar er bleek een addertje onder het gras te zitten. „Kleine Duitse brouwers hebben de afspraak alleen regionaal bier te verkopen. Ik mocht wel bier komen halen, maar alleen als ik het in Nederland onder een andere naam zou verkopen.”

Die naam moest wel verzonnen worden. „Ik dacht aan Sint Rosa. Dacht het bier te vernoemen naar de plaats- of straatnaam. Maar toen

dacht ik: Pott is de grote brouwer, ik ben een kleintje. Pötje dus. Ook al omdat we hier een *pötje* beier drinken”, vertelt Kusters.

De vraag naar Pötje overstijgt na vier jaar de verwachting. Het is niet alleen in partyfusten te verkrijgen, maar inmiddels ook in flesjes en grote fusten. Kusters zorgt voor etiketten, viltjes en glazen voor ‘zijn’ merk. Etiketten en viltjes die door verzamelaars tot in Polen toe worden gespaard. „Heineken is ook klein begonnen, grap ik wel eens.”

Zie ook: www.pötje.info en www.cubasittard.nl

MINISTERIE Na dreiging kort geding Horeca Nederland geldt uitzondering niet langer

Roken toch verboden in tenten Preuvenemint

door onze verslaggever

MAASTRICHT - In tenten van het Maastrichtse Preuvenemint mag, anders dan het stadsbestuur afgelopen week liet weten, hoogstwaarschijnlijk toch niet worden gerookt. Het rookverbod is ook van kracht in tenten met een horecavoorziening, laat een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid weten.

In eerste instantie was een uitzondering gemaakt voor feesttenten met een open wand. Maar toen

het hoofdkantoor van Koninklijk Horeca Nederland met een kort geding tegen de minister dreigde (onder de noemer ‘gelijke monniken, gelijke kappen’) kwam het ministerie de horeca alsnog tegemoet met een strengere uitleg van het rookverbod.

Woordvoerder Bob Kiel van de Voedsel- en Waren Autoriteit, de instantie die het rookverbod handhaaft, zegt dat controleurs tijdens het Preuvenemint zullen beoordelen of het tenten met een horecavoorziening betreft.

„Als het om tenten gaat waar eten en drinken wordt geserveerd, kun je in het algemeen spreken van een horecavoorziening. Als er gerookt wordt, krijgt de ondernemer van onze controleurs een waarschuwing. Bij een volgende constatering volgt daarna een boete.”

De Voedsel- en Waren Autoriteit bezoekt het Preuvenemint meestal aan het begin en daarna nog eens als het altijd massaal bezochte culinair evenement in de Maastrichtse binnenstad in volle gang is.

Theo Coenegracht van de regio-

nale afdeling van de horecabond reageert teleurgesteld op het bijgestelde besluit, dat ook in de tenten niet mag worden gerookt. „Dat ons hoofdkantoor het vizier heeft gericht op grote feesttenten, is niet onlogisch. Maar het zou jammer zijn als dat ook consequenties voor het Preuvenemint heeft.”

Coenegracht benadrukt die maatregel bovendien onrechtvaardig te vinden. „Je kunt die tenten zien als tijdelijke terrassen van ondernemers die hun zaak ergens anders hebben”, licht hij toe.

wij zijn er trots op om voor de mensen van nu.

de keukens en badkamers van morgen te mogen maken!

voor
stijfvol
leven

alligna
keukens - badkamers

Bergerweg 51 - Sittard