

# BAV *Journal*

Het BAV-journaal is een periodieke uitgave van Bier- en Verzamelaarsvereniging BAV

6

28e jaargang  
December 2011



Losse nummers € 2,95



## Een bijzondere proeverij

door Daan van der Graaf



Op zondag 16 oktober 2011 organiseerde café-brouwerij De Beyerd in het kader van hun jaarlijkse Belgische bierweek een wel zeer bijzondere proeverij. Een proeverij van oude Geuze bieren, niet direct een biersoort die valt onder het algemene smaakgevoel. Ook ik (die BAV op deze proeverij mocht vertegenwoordigen) ben niet echt bekend met dit bier. Piet de Jongh en zijn team waren er echter in geslaagd om 15 (!) geuzebieren te verzamelen welke geproefd zouden worden.

De belangstelling was groot. Ongeveer 60 deelnemers waren aanwezig en lieten zich verrassen. In zijn openingswoord memoreerde Piet dan ook dat hij het eigenlijk niet had verwacht dat er zo veel mensen op deze proeverij zouden afkomen. Daarvoor is geuzebier toch een specialiteit, die niet door iedereen gewaardeerd wordt. Het was een blindproeverij. De bieren die gedronken zouden worden waren bekend, maar de volgorde werd door loting bepaald. Er werd geproefd in drie shifts van 5 bieren. Ze mochten op het proefformulier beloond worden met 5 punten (buitengewoon goed) tot 1 punt (een mindere kwaliteit). Ik had gelukkig een goede maat

tijdens het proeven aan Abe de Jong, een geuzekenner bij uitstek. Twee bieren kregen bij mij de maximale score van 5 punten. Dit waren de Cantillon Bio en de Boon Marriage Parfait. Maar mijn smaak was uiteraard niet bepalend. Na telling van alle punten van alle deelnemers kwam de volgende top 5 uit de bus: Girardin (de winnaar) – Boon Marriage Parfait – Tilquin – Moriau en als vijfde Oud Beersel.

Jacques van Peer en zijn partner Cora kregen een leuke attentie, daar zij als beste de geuzebieren hadden herkend. Jacques was goed voor 5 juiste benoemeningen, Cora voor 4.

Het was een zeer geslaagde bijeenkomst, waar het geuzebier weer op een goede manier onder de aandacht werd gebracht. Na afloop bedankte Piet de Jongh alle deelnemers voor hun bijdrage en sprak de wens uit de Belgische bierweek en de daarbij behorende proeverij volgend jaar weer op zo veel belangstelling mag rekenen. Uw schrijver kijkt in ieder geval met plezier terug op een mooie en leerzame proeverij. Een woord van dank aan het team van café-brouwerij De Beyerd is ook zeker op zijn plaats!

## Verslag excursie naar Duitsland

door Jan Stuurman



Woensdag 26 oktober was het dan eindelijk zover. De lang aangekondigde BAV-excursie naar Duitsland. De bus van Toonen Reizen stond te wachten op de ruim 50 BAV-ers die zich voor deze excursie hadden aangemeld. Rond 9 uur toen ieder aanwezig was, zette chauffeur Leo Muller koers richting Oelde, een plaats van bijna 30.000 inwoners in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen. Een busreis door het Duitse Münsterland van ruim 200 km. Komende vanaf de A2 konden we onze bestemming al snel zien. De Pötts Brauerei, een fris jong gebouw met accenten in de "Pötts" groene kleur. Keurig op tijd werden we verwelkomd door Harry Kusters van Drankenhandel Cuba uit Sittard en Georg Lechner, eigenaar van het gelijknamige biermuseum.

Harry verwelkomde ons hartelijk. In zijn verhaal verwoordde hij zijn keuze om zijn bier te laten brouwen bij Pötts. Ook werd de keuze voor de naam Pötje voor zijn bieren duidelijk. Was de eerste

intentie voor alleen het partyfust, ondertussen is het assortiment uitgebreid tot de beugelfles en fusten van 20 en 50 liter. Na zijn verhaal gingen we naar binnen richting het "Georg Lechner Biermuseum" welke aan de brouwerij is verbonden. Binnengekomen was het eerste geluid de bekende "plop" van de beugelfles welke daarna snel aan de lippen werd gezet.

Het museum is een walhalla voor verzamelaars. Honderden birreclame-schilden en evenzoveel bierpullen van voornamelijk Duitse brouwerijen. Georg verhaalt over zijn liefde voor het bier, het verzamelen van bierartikelen en zijn verbondenheid met het Duitse bier en brouwerijen. De "Lechners Liste" is één van zijn boeken waarin ca. 750 Duitse brouwerijen worden omschreven. Zijn immense verzameling telt 220.000 bieretiketten van alleen (West-) Duitse brouwerijen. Zijn databank bevat 13.000 Duitse brouwerijen in de periode van 1880 tot heden. En dat de liefde voor zijn "hobby" zover gaat dat hij in het museum woont, getuigt zijn bed in een 4.000 liter houten biervat, welke centraal in het museum is geplaatst onder een hanglamp van 160 beugelflessen. Inderdaad wonen en werken in je hobby.

### *Lecker essen und trinken*

Na als verzamelaar je ogen te hebben uitgekeken, krijgen we nog een rondleiding door de brouwerij. De Pötts Brauerei, een familiebedrijf sinds 1769, bestaat uit een tweetal locaties. De eerste is de brouwerij zelf, welke in het dorp Oelde is gevestigd. De tweede is de bottelarij waar wij ons bevinden. In tankauto's wordt het bier vanuit de brouwerij naar deze locatie gebracht. Hier gaat het brouwsel de noodzakelijke periode in de lagertanks, waarna het kostelijke gerstenat in beugelflessen en fusten wordt afgevuld. Tijdens de tour krijgen we nog een mooie imposante film over één van de noodzakelijkste onderdelen van het bier: water. We eindigen de rondleiding bij de bottelarij. Het vullen van de beugelflessen maakte ons hongerig maar vooral ook dorstig; tijd voor het proeven van de bieren. Onder het genot van brood met metzwurst uit eigen "bäckerei und metzgerei", welke in hetzelfde gebouw

Onze chauffeur Leo koerste keurig naar het Bocholter Brauhaus. Een imposant voormalig clubgebouw van de Bocholter St. Georgius schietvereniging. Met een geschiedenis vanaf 1862, na diverse verbouwingen en een herbouw in 1946, is sinds 1998 hier het Bocholter Brauhaus gevestigd.

We worden verwelkomd met één van ook nu weer lekkere bieren. In twee groepen kregen we een rondleiding door de brouwerij. Hier wordt voornamelijk voor eigen gebruik gebrouwen met



een jaarvolume van zover ik het heb begrepen 2.000 hl. Mooie "koperen" brouwketels staan al centraal bij de ingang. Via de lagerkelder komen we weer terug van een wat zakelijke rondleiding in het restaurant, alwaar een heerlijk schnitzelbuffet op ons stond te wachten. Natuurlijk met ook nu de keuze uit een heerlijk biertje. Keurig op tijd konden we weer de bus in om na korte rit, nagenietend van al het lekkers weer in Elst te eindigen.



zijn ondergebracht, werd er volop genoten van de Pilsener, het Landbier, de Weizen, de Prinzpal en/of de Radler.

Harry verraste de deelnemers nog met een mooi gegraveerd glas ter herdenking aan deze tour en Pötts zorgde ervoor dat de verzamelaar van etiketten ook niet geheel met lege handen naar huis ging. In het "Gasthaus" nog even wat shoppen om thuis nog wat te kunnen nagenieten gingen we tenslotte netjes op tijd richting Bocholt voor de volgende etappe.

BAV (Renno en Hans) weer bedankt, ook Harry Kusters, Georg Lechner en het team van Bocholter Brauhaus. Het was een geslaagde dag met "Lecker essen und trinken", de tekst welke de buitengevel bij Pötts sierde en deze dag zo karakteriseerde.