

Was er een paar keer niet veel te vertellen vanuit het zuiden, nou in de laatste maanden is er wel weer wat voorgevallen.

In september waren wij met enkele relaties van ons door Pott's uitgenodigd op hun Oktoberfest in de Franz Arnold Halle op de brouwerij in Oelde. Tevens vond er deze avond ook de uitroeping plaats van hun nieuwe bierkoningin.



Voor een tijd van twee jaar werd de 19-jarige Verena Wienhues uit Wadersloh gekozen om als 10e Bierkoningin bij Pott's te regeren. Wij maakten natuurlijk van deze gelegenheid gebruik om haar het houten kraaije gevuld met Pöfje te overhandigen. (Op de foto links Jörg Pott en rechts Verena.)

Het Oktoberfest bij Pott's wordt jaartijds door zo'n 2000 personen bezocht.

Pott kwam samen met vader Rainer en diens vrouw vergezeld van 4 dames van kantoor dat betreffende weekend naar Sittard. Op zaterdag zijn wij samen met hun een tocht gaan maken door het Limburgse heuvelland via een route die voer langs verschillende Limburgse brouwerijen met daarbij een bezoek aan Valkenburg en het drielandpunt in Vaals.

's Avonds kwamen de Dirmid's en Lederhosen uit het koffer en werd er een bezoek gebracht aan het Oktoberfest. Nou, daar hebben ze zich de ogen even uitgekeken. Het feest trekt hier tijdens deze dagen meer als 200.000 mensen naar de stad.

In één van de 4 reusachtige feestpaviljoens kwam op gegeven moment een van de dames van de Brouwerij die voor Marketing verantwoordelijk is met twee jongens aan de praat met de vraag of ze ook uit Sittard kwamen. Nee was hun antwoord, wij komen helemaal uit Winterswijk, aan de Duitse grens. Oh, was daarop haar antwoord, dat is dichtbij het Münsterland waar wij vandaan komen. En komen jullie dan ook wel eens in het Münsterland? Ja, ja, zij de één, daar werk ik. En wat drink je dan daar als je er bent vroeg zij weer. Nou, zij hij toen, daar drinken wij altijd het lekkere Pott's Landbier. Oh, dan wacht eens even, dan wil ik je aan iemand voorstellen. Natuurlijk werden de beide heren Pott's toen aan de twee jongens uit Winterswijk voorgesteld, die natuurlijk niet meer wisten waar ze moesten kijken.

Helena uit Winterswijk naar Sittard, daar tussen duizenden mensen spontaan worden aangesproken en even later staat de brouwer van je favoriete bierje voor je neus. Voor beide partijen natuurlijk een leuke onvergetelijke gebeurtenis. Ja, zo klein kan de wereld soms zijn.

Voor de novembemaand staat er verder nog een bezoek van ons gepland aan de Brau beurs in Nürnberg. Eens kijken wie wij hier tegen het lijf lopen.

Brouwerij Heerlijkheid

door Kees van Kuilenburg

Het zal de waarschijnlijk de enige bok zijn waarnaar een bierje is genoemd. Het gaat om de bok Broertje van de Landwinkels in Papendrecht. De bok wordt gevoerd met de bierpostel van brouwer Geert-Jan Verschoor en hij vond het wel aardig om zijn nieuwe bier – een bockbier – naar het dier te noemen. „Het is een authentiek bockbier, dat de hele zomer is gerijpt“, vertelt de Papendrechtse brouwer. „Niet te zoet en ook niet al te bitter en anders dan de reguliere bieren in de supermarkten“ In het voorjaar krijgt Broertje Bock in de vorm van een metboc een bierje.

Het gaat overigens uitstekend met de brouwerij in Papendrecht. Geert-Jan brouwt nu 600 liter in de maand. Het bier wordt verkocht in de meeste Landwinkels in ons land. Ook bij de theetinnen in de omgeving van Papendrecht is het te drinken. Omdat er veel belangstelling is voor het bier wil Geert-Jan de capaciteit uitbreiden naar 300 liter in de week. De biologische hop die de Papendrechtse brouwer gebruikt wordt verbouwd in de tuin van de landwinkels, net als

Landwinkels. Dit om het strekkarakter aan te geven. Ingedienten op het bedrijf worden gebrouwen is een eis van de het appel- en perensap dat hij voor zijn bier gebruikt. Dat de



Een tweede succes was er voor de brouwende broer Theo Verschoor. Hij behaalde met zijn bier de eerste prijs bij het kampioenschap van Nederland met zijn recept. Als prijs werd het winnende recept van het Oktoberfestbier in de Emelisse Brouwerij van Kees Bubberman in het Zeeuwse Kamperland.