

Limburgse café's op televisie

door Pierre Nijsten

Sinds eind augustus is op L1 tv een programma dat Bob en Bacchus heet. Presentatrice Karin van Bommel leidt u in 13 afleveringen door een groot aantal typische echt-Limburgse cafés. Het café is immers al honderden jaren hét trefpunt voor het sociale leven in dorpen en steden. Limburg is daarin een voortrekker en een

echt Limburgs café tapt natuurlijk echt Limburgs bier. Dit jaar is gekozen voor Limburgse brouwers met eigen cafés: Brand Gulpener Leeuw en Lindeboom. Karin van Bommel is de Bob. In elke uitzending bezoekt ze een aantal cafés in een bepaalde regio. Ze praat met de kasteleins, maar ook met gasten en verenigingen die

thuis zijn in de betreffende cafés. De tv-serie "Bob & Bacchus" wordt vanaf 30 augustus elke week uitgezonden om 16.00, 18.00 en 20.00 uur. Dit op L1 TV. Deze is in Limburg op de kabel en ook wereldwijd op Satelliet te vinden. Tevens is er meer informatie te vinden op <http://www.bobenbacchus.tv>.

Leeuw Bierbrouwerij

door Pierre Nijsten

Even een update over de brouwerij uit Valkenburg. Na een turbulente tijd is de Leeuw weer op zijn pootjes terecht gekomen. De verhuizing van de productie activiteiten naar Boortmeerbeek in België heeft zo zijn voordelen opgeleverd. De oorspronkelijke kwaliteit en de kenmerkende smaak van het Leeuw bier is behouden gebleven daar men in België ook beschikt over een perfect bronwater. Men maakt het bier nog steeds volgens hetzelfde procédé als voorheen in Valkenburg. Echter heeft men nu de beschikking over de modernste technieken.

In Valkenburg worden de commerciële activiteiten ontwikkeld en ook de administratie wordt nog gevoerd vanuit de Plenkertstraat.

Dank de samenwerking met Co.Br.Ha. (société Commerciale de Brasserie Haacht) hebben de Horeca-afnemers van de Leeuw nu de beschikking over een breder assortiment. Zij hebben nu niet alleen de beschikking over de speciaal bieren van moederbedrijf de Haacht maar ook van de waters en wijnen die binnen hetzelfde bedrijf worden geproduceerd. Co.Br.Ha beschikt namelijk over twee windomei-

nen en men produceert zelf mineraalwater en frisdranken.

Dat De Leeuw weer op zijn pootjes staat bewijst het feit dat men al diverse nieuwe horecazaken heeft geopend waar men Leeuw Bier schenkt en dat men actief op zoek is naar (potentiële) horecaondernemers. Aankoop en inhuren van onroerend goed behoort daarbij zelfs tot de mogelijkheden.

Al met al goede signalen voor de toekomst van de Leeuw Bier.

Pötje: een echt vakantiedrankje

door Kees van Kuilenburg

Een trotse Harry Kusters van Drankenhandel Cuba in Sittard stuurt trots enkele foto's van vakantiegangers. Zij fotografeerden in Cuba, Canada, Spanje en Turkije leuke plekjes met op de achtergrond een flesje van het Pötje-bier dat voor het Sittardse bedrijf in de Pött's Brauerei in het Duitse Oelde is gebrouwen.



Harry Kusters sr. en Harry Kusters jr. doen er alles aan om het Sittardse bier in de regio te promoten. De

laatste zondag in augustus was er een feest met als aanwezigen bezoekers van de

Pött's Brauerei, de Bierkoningin en de voltallige kapel van de Freiwillige Feuerwehr uit Oelde. Onder grote belangstelling sloeg de bierkoningin een vat PÖtje aan.

Ook op het verzamelfront is er veel te melden. Zo zijn er als reclamemateriaal van Pötje nu t-shirts, polo-shirts, caps, dienbladen en afschuimers. In november gaat Harry Kusters naar de Brau Beurs in Nürnberg om ideeën op te doen en volgen er wellicht nog meer leuke verzamelitems.

Bierscheurkalender

door Job Kroon

Als het eind van jaar in zicht begint te komen, zie je de scheurkalenders over de meest uiteenlopende onderwerpen met grote stapels in de winkels verschijnen. Voor ons bierliefhebbers is er nu eindelijk ook een dergelijke kalender.

Journalist en bierliefhebber Bert van Zuilekom zorgde ervoor dat we iedere elke dag van 2007 iets over bier kunnen opsteken. Op zondag beginnen we de week met een spreekwoord of gezegde dat ontleend is aan onze rijke biercultuur, met uiteraard de betekenis daarvan. Aan het begin van elke maand wordt een bier van de maand aanbevolen, met een korte uitleg over dat bier.

Verder zit de bierscheurkalender boorde-



vol leuke verhaaltjes, al dan niet belangrijke wetenswaardigheden over bier en valt er regelmatig een aardige anekdote te lezen.

Een leuk cadeau voor in de schoen (of bierlaars) of onder de kerstboom. Bovendien is in de bierscheurkalender een aantal bonnen te vinden waarmee andere boeken van uitgeverij het Spectrum, meestal handelend over wijn, met korting zijn te verkrijgen.

Titel: Bierscheurkalender 2007
Auteur: Bert van Zuilekom
Uitgegeven bij: het Spectrum
ISBN: 978 90274 25461
Prijs EUR 13,95